

HX Expedities HX Expeditie Groenland | Reykjavik - Nuuk



Vertrek: juni 2026

Highlights: Fjorden, Nuuk, Inuit cultuur

Schip: MS Fridtjof Nansen

Aanbieding: t/m 30 april kunt u tot 35% korting ontvangen op uw expeditiereis.

REISOMSCHRIJVING

Aanbieding: HX biedt kortingen tot 35% op nieuwe boekingen op geselecteerde afvaarten. (gebaseerd op 2 personen per hut)

Boeken: t/m 30 april

Let op: Kortingen zijn niet verwerkt in de prijs. Voor de actuele reissom kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Maak kennis met de bijzondere cultuur en de prachtige natuur van Zuidwest-Groenland. Ontdek tijdens deze reis de kleurrijke gemeenschappen, bewonder de spectaculaire gletsjers en duik in de geschiedenis van dit bijzondere gebied.

Ontdek de wilde natuur en ijslandschappen van Groenland

Vanuit Reykjavik varen we de Straat van Denemarken over en verkennen we afgelegen gebieden die maar weinigen bezoeken. Daar ontdekt u Noorse ruïnes, bezoekt u traditionele gemeenschappen, verkent u historische locaties die op de UNESCO-lijst staan en leert u over de cultuur van de Arctische volkeren.

Wees getuige van de majestueuze landschappen van Groenland terwijl we diepe fjorden verkennen die zijn uitgehouwen in adembenemende berglandschappen, cruisen naar gletsjers met stromend getijdenwater, genieten van de buitenaardse schoonheid van kristalheldere ijsbergen en onderweg waterzoogdieren spotten.

Hoogtepunten

Vaar vanuit Reykjavik naar het zuidwesten van Groenland en bewonder de spectaculaire gletsjers en ijsbergen terwijl we steeds verder de fjorden in duiken.

Ontdek de prachtige landschappen en wilde dieren, maak kennis met de kleurrijke lokale gemeenschappen en duik in de geschiedenis van dit bijzondere gebied.

Met een focus op wetenschap aan boord leert u over de geologie die het grootste eiland ter wereld heeft gevormd, evenals de biodiversiteit en glaciologie.

Deze reis eindigt in Nuuk vanwaar u weer terugvliegt naar Reykjavik.

Hurtigruten biedt unieke expeditiecrises naar enkele van de meest afgelegen en ongerepte wateren in de wereld. Zoals bij alle expedities is de natuur de baas. Weers-, ijs- en zeeomstandigheden zullen de reis bepalen. Hierdoor zal het daadwerkelijke reisprogramma aan boord worden gepresenteerd. Veiligheid voor alle gasten is het belangrijkste. Onverwachte wendingen in het reisschema zijn niet vreemd en daarom noemen we dit ook een expeditiereis.

Vertrekmogelijkheden

Vertrekdata 2026 - 02/06

Reisschema

Vliegreis Amsterdam - Keflavik (bij te boeken heenreis pakket)

Transfer Keflavik Airport - Hurtigruten kade (bij te boeken heenreis pakket)

12 nachten

Expeditiereis per MS Fridtjof Nansen met volpension aan boord.

Vliegreis Nuuk - Keflavik

Transfer Keflavik Airport - Hotel Reykjavik

1 nacht

Hotelovernachting Reykjavik inclusief ontbijt

Transfer Hotel Reykjavik - Keflavik Airport (bij te boeken terugreis pakket)

Vliegreis Keflavik - Amsterdam (bij te boeken terugreis pakket)

Vervoer

Wij kunnen ook de vliegreis Amsterdam - Keflavik v.v. voor u verzorgen. U kunt dit extra boeken in de online prijsopgave.

DETAILS

In onderstaande links zijn meer details te lezen over deze HX Expeditie reis, zoals informatie over de schepen, huttypes, de verzorging aan boord, maar ook meer algemene informatie over Expeditie reizen met HX en niet onbelangrijk de boekingsinformatie.

[HX Expeditie scheepsinformatie](#)

[HX Expeditie reizen hutinformatie](#)

[HX Expeditie duurzaam en all-inclusieve](#)

[HX Expeditie All-Inclusive voorwaarden](#)

[Algemene informatie HX Expeditie reizen](#)

Boekingsinformatie BBI Travel HX Expeditie reizen

REISPROGRAMMA

Dag 1 Reykjavik / Dag van inscheping

.. Uw avontuur begint in Reykjavik, een relaxte stad vol kunst, cultuur en geschiedenis. Deze stad is zeker de moeite waard om te ontdekken. Maak een wandeling langs Laugavegur met de vele boetiekjes en outdoorwinkels, bekijk de opvallende Hallgrímskirkja kerk of breng een bezoek aan het fascinerende Reykjavik Art Museum.

MS Fridtjof Nansen wacht op u in de haven van Reykjavik. Nadat u door het expeditieteam bent verwelkomd aan boord, is het tijd om u in uw hut te installeren. Uw avontuur naar Groenland is begonnen!

Dag 2-3 Op zee

.. We varen naar Groenland via de Straat van Denemarken. Dit is de route die de Viking Erik de Rode nam, die wordt beschouwd als de eerste Europeaan die zich daar vestigde. Soms spotten we onderweg walvissen, dus houd uw ogen open.

Tijdens de tweedaagse overtocht heeft u alle tijd om het schip en alle faciliteiten aan boord te leren kennen. Tegelijkertijd geeft het expeditieteam presentaties over de protocollen voor het respectvol bezoeken van de kwetsbare natuurgebieden en inheemse Arctische gemeenschappen. Nu is het tijd om excursies te boeken en misschien een paar woorden Groenlands te leren.

Dit is echter vooral een tijd van aanpassing en plezier. U zult genieten van heerlijke maaltijden in de restaurants aan boord, luisteren naar geweldige lezingen en gewoon ontspannen en tot rust komen op dit comfortabele schip. Naarmate we Groenland naderen, of Kalaallit Nunaat zoals het bekend staat, zult u de spanning en opwinding voelen toenemen ... uw avontuur staat op het punt te beginnen!

Dag 4-7 Zuid-Groenland

.. De komende vier dagen gaan we helemaal op expeditie terwijl we het doolhof van fjorden, kanalen en eilanden in deze spectaculaire en wilde regio verkennen. Het lokale weer en de ijscondities bepalen waar en wanneer we op pad gaan met de tenderboten, maar de kapitein en het expeditieteam zijn gewend aan deze omstandigheden en weten waar we het beste naartoe kunnen.

Tijdens onze landingen, excursies en activiteiten willen we ruïnes bezoeken, majestueuze fjorden binnenvaren waar prachtig gebeeldhouwde ijsbergen glinsteren in de zon, en een bezoek brengen aan pittoreske stadjes. Ontdek de kleurrijke en rustige nederzetting Qaqortoq met zijn prachtige meer, breng een bezoek aan de boerderij van Erik de Rode in Brattahlíð of bewonder gewoonweg de spectaculaire berglandschappen van de schilderachtige zuidelijke fjorden.

Zoals u zult ontdekken, toren de ruige bergketens van Zuid-Groenland uit boven verspreide groene weiden en fjorden. Het is een landschap dat door ijs en weer is gevormd gedurende miljarden jaren. De Noormannen vestigden zich hier meer dan duizend jaar geleden, maar de barre leefomstandigheden zorgden ervoor dat ze na slechts vier eeuwen vertrokken. Nu, in deze uitgestrekte en grotendeels onbewoonde wildernis, zult u genieten van een gevoel van rust dat u

niet vaak tegenkomt in de moderne wereld, dus ontspan, geniet van de natuur en leer alles over wat deze regio zo bijzonder maakt.

Dag 8-10 Zuidwest-Groenland

.. De kuststrook tussen de fjordenstelsels van Zuid-Groenland en Nuuk is wild en ruig. Lange afstanden scheiden de paar verspreide nederzettingen. En hoewel het klimaat nog steeds mild is voor Arctische normen, is de topografie ruig, gesegmenteerd door hoge bergketens die half bedekt zijn met ijs en doorsneden door diepe turquoise fjorden. Met zeer weinig binnendoorgangen is reizen hier al sinds de oudheid een uitdaging. En dat is het nog steeds. Moeder Natuur heeft hier de leiding, wat betekent dat het de perfecte avonturenspeeltuin is voor moderne ontdekkingsreizigers.

Op weg naar het noorden, en altijd aangepast aan de lokale omstandigheden, leren we de landschappen kennen van het zogenaamde Mellemygden - de middelste nederzetting van de Noorse kolonisten. We gaan ook op zoek naar het spookachtige mijnstadje Ivittuut, waar het historisch belangrijke mineraal cryoliet werd gedolven, maar waar tegenwoordig de enige bewoners verlegen muskusossen zijn. En we varen naar grote fjorden die in de loop van millennia zijn uitgehouwen door enorme gletsjers die van de ijskap naar beneden storten.

In deze geïsoleerde regio floreert het wild. Sluit u aan bij ons expeditieteam voor hun observaties van het wild, aan boord of op het land, en houd uw camera en verrekijker gereed voor zeevogels, broedkolonies en walvissen die op zee foerageren. Als we geluk hebben, zien we misschien zelfs een van de weinige kudde muskusossen die aan de westkust van Groenland leven.

Dag 11-12 Nuuk Fjord

.. Maak u klaar om een groot fjordenstelsel te verkennen. De fjorden rond Nuuk, plaatselijk bekend als Nuup Kangerlua, spreiden zich uit in een parallel netwerk van onderling verbonden waterwegen. Ze worden bekroond door het schiereiland Kangiussap Nunaa en de ijskap, met name in het zogenaamde Nuuk Isfjord.

Dit zijn de landen van de oude Noorse Westelijke Nederzetting, het meest noordelijke gebied dat ze in de Middeleeuwen wisten te koloniseren. Het was waarschijnlijk in Nuup Kangerlua waar de afstammelingen van de Vikingen voor het eerst het Thule-volk ontmoetten.

De fjorden zijn hier en daar bezaaid met oude Noorse ruïnes en kleine Inuit-nederzettingen. Sommige zijn verlaten, zoals het pittoreske Qornoq, terwijl andere floreren, zoals Kapisillit en zijn 88 inwoners. De relatieve nabijheid van Nuuk verhuult op de een of andere manier het feit dat gemeenschappen langs Nuup Kangerlua tot voor kort net zo geïsoleerd waren als alle andere in Groenland.

Als het weer en het ijs het toelaten, verkennen we de komende twee dagen het fjordenstelsel en genieten we van de steeds veranderende berglandschappen. We proberen ook de ijzige bovenloop van Nuup Kangerlua te bereiken en bezoeken een van de Inuitdorpen, terwijl we altijd op zoek zijn naar mogelijkheden om te wandelen, ijscruises te maken en wilde dieren te spotten.

Dag 13 Nuuk / Dag van ontschepping

.. We nemen hartelijk afscheid van het schip, de bemanning en het expeditieteam terwijl we onze ontdekkingsreis in Nuuk beëindigen. De levendige en compacte hoofdstad is bruisend vergeleken met andere plaatsen die u zult hebben bezocht - maar met minder dan 20.000 inwoners is het nauwelijks een metropool.

Bezoek het nationale museum om inzicht te krijgen in het leven hier 500 jaar geleden en bekijk de fascinerende Qilakitsoq-mummies. Verder zijn er tal van winkelmogelijkheden - naar Groenlandse normen - en een mix van cafés en restaurants om even binnen te lopen. Als u nog tijd hebt voordat u terugvliegt naar Reykjavik, biedt Nuuk een fascinerende kijk op het moderne Groenland.

Vanaf hier neemt u een vlucht terug naar Reykjavík, waarbij u een schat aan fantastische herinneringen meeneemt die u ongetwijfeld voor altijd bij zullen blijven.

Dag 14 Reykjavik

.. Vandaag wordt u wakker in Reykjavík, waar uw avontuur eindigt. Dit betekent echter dat u nog een kans hebt om de stijlvolle hoofdstad van IJsland te verkennen. Wil u uw reis uitbreiden en meer van Reykjavik of IJsland ontdekken? Vraag ons naar de mogelijkheden.
